

# **Orientering til medlemmerne af Kalundborg Arkæologiforening om kystrekognosceringen lørdag den 18. januar 2014**

**Formålet var at lede efter kulturspor på Asnæs frilagt af kysterrosionen forårsaget af stormen Bodil**

Først besøgte vi Douglas Prices Ertebølleboplads. Den er ikke færdigudgravet og blev for en del år siden dækket til af plastik og muldjord. Her kunne vi konstatere at havet er begyndt at erodere bopladsen, og at mellem en halv og en hel meter af skrænten nu er væk, således at den plastik der dækkede bopladsen, blafrede i vinden.



Neden for skrænten ligger der en del materiale fra bopladsen. Det gennemgik vi for at lede efter flint, knogler, potteskår og specielt fiskekroge af ben (hvoraf man tidligere havde fundet ca. 20). Desværre fandt vi ingen potteskår eller fiskekroge, kun flint og knogler.



Her ses en del af dagens fund, bl.a. flintflækker og -afslag og en enkelt tværpilespids, samt nogle knogle- og kæbefragmenter.



Derefter rekognoscerede vi på nordkysten af Vestskov. Her var der mærkbar erosion af kystskrænten. Ruten var blokeret af træer ....



.... som ikke alle medlemmer hoppede let og elegant over.



Mange steder var flere meter af skrænten eroderet væk, hvilket det nedhængende græstørv vidner om.



Flere steder var der fare for at blive ramt af kæmpestore træer der snart vil falde ned på stranden og tage mere af kystskrænten med sig.....





...eller af sten så store som en bil! Der var ingen tegn på frilagte kulturspor langs den del af kysten, bortset fra moderne affald.



Derefter var vi oppe i Vestskoven for at se på gravhøje og hellige sten med skålgruber samt den halve bronzealdergravhøj som foreningen udgravede for en del år siden (og som indgik i vores nu nedtagne jubilæumsudstilling). Stenene markerer hvor gravhøjen var. Stedet er blevet yderligere eroderet væk siden udgravningen.



Til sidst fandt vi en bronzealdergravhøj som er truet af kysterosion. og som vi bør holde øje med. Bunden af skrænten er eroderet væk neden for træet til venstre. Når det falder en dag, vil det nok åbne op ind til gravhøjen, som vi står ovenpå.

